

Popkoor Ambiënte draagt Erve Kampboer warm hart toe



De foto is gemaakt door Clemens Brughuis.

GEESTEREN – Erve Kampboer heeft een compleet nieuw dak nodig. De kosten zijn beraamd op 120.000 euro. Voor het bestuur van de Stichting Erve Kampboer is het onmogelijk om de vervanging van het dak op eigen kracht vanuit de exploitatie te financieren. De plaatselijke activiteitenvereniging (AVG) gaat meehelpen bij het opzetten van acties om een gedeelte van dit bedrag bijeen te krijgen. De voorbereiding hiervoor is in volle gang. In het kermisweekend (3, 4, 5 juni) en in het eerste weekend van juli gaat het allemaal gebeuren.

Aan de vaste gebruikers van Erve Kampboer is aandacht en medewerking gevraagd bij de op handen zijnde acties. Hoe zij achter de acties staan om Erve Kampboer voor verval te behoeden, laten zij weten in verschillende interviews die dit voorjaar in *Op en rond de Essen* verschijnen. Deze week is het Popkoor Ambiënte aan het woord met als woordvoersters Mirjam Velthuis en Desiree Veltmaat **Mirjam en Desiree: hoe lang bestaat Ambiënte; hoeveel leden heeft het koor en wat is jullie ambitie?**

“We bestaan dit jaar acht jaar (oprichting 2003). Op dit moment hebben we vier comboleden en 38 zangers en zangeressen. Met onze dirigent Hans Lammers hebben we een groep van 43 personen. Wat de ambitie betreft, onze prioriteit ligt in de gezelligheid,

maar we streven wel naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en niveau. Ongeveer 1, 2 of 3 keer per jaar treden we op, onder meer bij Erve Kampboer, maar we doen dat ook op aanvraag. Overigens is ons eerste optreden op zaterdag 8 oktober, hier bij Erve Kampboer.”

Popkoor Ambiënte is vanaf de oprichting vaste bewoner bij Erve Kampboer in de locatie van de Peuterspeelzaal. Ambiënte betekent sfeer. Hoe is de sfeer in deze locatie en hoe kwamen jullie bij Erve Kampboer terecht?

“De sfeer is altijd goed. Heel gezellig. De koorleden komen altijd een kwartier voor de repetities om eerst samen een kop koffie of thee te drinken. Ook de mogelijkheid van nazitten biedt heel veel sfeer en gezelligheid. Een soort teambuilding, zeg maar. We

hebben dan ook een hecht koor met trouwe leden. Ook zeker dankzij de humor en snelheid van het instuderen van onze dirigent Hans. We gaan altijd met een goed gevoel naar huis. De medewerking en betrokkenheid van Erve Kampboer is heel fijn. Een mooie plek hier, mooi centraal, voor iedereen herkenbaar en het dorpspreekt ons ook erg aan. Daardoor kwam Erve Kampboer ook als eerste bij ons op als thuishaven voor ons koor.

Jullie zingen een breed genre, van musicals tot pop en van gospel tot Nederlandse muziek. Vinden jullie dat Erve Kampboer als dorps-huis veelzijdig genoeg is?

“Wel veelzijdig ja, als je ziet wie en wat hier allemaal is. Het is duidelijk een plek voor het hele dorp, zowel voor jong als oud is dit een ontmoetingsplek. Door de invloed, die de beheerders hebben op de sfeer en het bieden van allerlei activiteiten heeft het monument een prima uitstraling. Ook als vakantieverblijf voor groepen is het hier ideaal.”

Erve Kampboer is een monument dat veel onderhoud nodig heeft, zoals nu een nieuw dak waarvoor de hulp ingeroepen wordt van de bevolking. Welk lied vinden jullie het meest toepasselijk voor Erve Kampboer denkend aan de actie?

“Het eerste wat ons te binnen schiet is ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld. Daar zit de hele sfeer in van vroeger. Hier bij Erve Kampboer voel je het dorpsenog, ‘ons kent ons’.”

Zingen komt uit het hart. Als jullie je hart laten spreken, wat zou je dan tegen de bevolking willen zeggen?

“Draag Erve Kampboer een warm hart toe om dit dorps-huis/monument te bewaren voor het nageslacht. Als dit weg zou zijn en mensen, zowel individueel als in groepen, hier niet meer terecht kunnen, dan zouden er velen in de problemen komen.”

Willen jullie nog iets toevoegen?

“We hopen dat Erve Kampboer nog lang geschiedenis zal kunnen schrijven, ook voor ons koor.”

Op en rond de Essen
10/10/11